

Information om Slovakiet

Slovakiet er et land som er mindre kendt i Europa, og i Danmark husker man os mest fra vores fælles stat, Tjekkoslaviet. Tjekkoslaviet blev stiftet efter slutning af den første verdenskrig på ruinerne af Østrig – Ungarn, som slovakere var en del af i over 1000 år.

Slovakiet, det andet land i Tjekkoslaviet, har altid haft en omfattende kemisk- og våbenindustri, samt store landbrugs områder. Der kom til mange ændringer først efter murens fald i 1989 og derefter efter delingen af landet med tjekkerne i 1993. Slovakiet er et af de nyeste lande i Europa og er som sådan en succes historie.

Efter indtrædelsen til EU i 2004 blev Slovakiet til et rigtigt produktions land for mange udenlandske virksomheder – hvoraf de største er bilproducenterne. Grunden til etableringen inden for bilindustrien er ikke kun den billige arbejdskraft og skatter, men også beliggenheden midt i Europa. Når slovakere taler om sig selv, kalder vi os ikke østeuropæere, men central europæere, som afspejler vores holdning, og at man føler sig som en del af det nye Europa. Grunden til etablering af industrivirksomheder i landet er samtidigt også en nem adgang til veluddannet arbejdskraft med mange ingeniører, faglærde og en stolt industriel tradition.

Dog er der i de seneste år også sket en langsom ændring og Slovakiet er nu på vej op med udvikling af egne projekter og virksomheder, i stedet for kun at fokusere på produktion for andre vestlige industrivirksomheder. Dette ses som er et stort skridt fremad og tendensen kan ses i mange områder.

Bratislava, Slovakiets hovedstad er en lille by med kun 500.000 indbyggere. Hvad ikke mange ved, hed byen i gamle dage Pressburg, og var igennem næsten 300 år hovedstaden for det Ungarske kongerige. Historisk set ligger byen dog desværre i skyggen af Wien. Wien og Bratislava er de to tætteste beliggende hovedstæder i Europa (kun 55 km), og Bratislava er den eneste hovedstad i verden som grænser tæt på af tre lande. Bratislava er også den eneste hovedstad i Europa som har ingen moske har.

Slovakiet er et spændende land med smuk natur, rig historie, hjertlige mennesker, og som sådan er desværre lidt af et overset rejsemål. Størrelsesmæssigt er Slovakiet af samme størrelse som Danmark – både hvad angår indbyggertal og areal.

Velkommen til Slovakiet!